



Sunnersta Egnahemsförening

www.sunnersta.nu

90 år, 1920-2010

Levande historia

Egnahemsföreningen har börjat intervjua äldre personer som bor i Sunnersta/Graneberg. Avsikten är att få fram deras minnesbilder av hur det förr såg ut här och hur man ser på utvecklingen som skett sedan dess fram till idag.

Det här är några första intryck av hur dessa äldre sunnerstabor ser på utvecklingen och vilka förbättringar som skulle behövas i Sunnersta. Det handlar om 6 intervjuade som bott här sedan 1932-1943. De har förvandlat åkrar och skog till stora trädgårdar med fruktträd, köksväxter, blommor och grasmattor runt sina då nybyggda egnahem.

De har sett utvecklingen gå från dessa egnahem och mindre fritidshus till en villamiljö på allt mindre tomter. Köksträdgårdarna har blivit prydnadsträdgårdar. De små livsmedelsbutikerna och alla småhantverkare har försvunnit. Samtidigt har grusvägar blivit asfalterade gator. Servicen på livsmedels- och hantverkssidan ligger idag utanför området. Mat handlas främst i Gottsunda centrum. Det positiva med utvecklingen är den blandning av hustyper och socialgrupper som fortfarande finns här.

Vilka förbättringar skulle man kunna göra i Sunnersta?

"Vad skulle det kunna vara? Att bilisterna dämpar farten kanske"

"Jag saknar idag sopstation, restaurang, ett mer levande centrum, en mataffär till"

"Skarholmen öppnas mer för allmänheten, varför skall allt stängas in?"

"Det måste även byggas lägenheter, speciellt för våra äldre, alla vill inte flytta till stan!"

"Vi behöver en bussförbindelse från området öster om Dag Hammarskjöldsvägen till Gottsunda centrum. Många saknar bil."

"Kan inte tycka att något mera behövs"



Hugo Aldenbäck har byggt om den bostad fadern byggde 1937 till gäststuga bakom sin villa i Graneberg.
Hugo Aldenbäck och fler berättelser från Sunnersta förr i tiden hittar man på www.sunnersta.org - klicka på berättelser.

Foto Anders Rönnblom