



Sunnersta Egnahemsförening

www.sunnersta.nu

Från bondby på landet till stadsdel i Uppsala

Sunnersta Egnahemsförening 100 år

1920-2020

Förord

Denna jubileumsskrift om Sunnersta Egnahemsförenings (SEF) första 100 år har sammanställts av SEFs styrelse. Här ges en översikt av SEFs arbete under de gångna 100 åren. Under samma tid presenteras några viktiga data om samhällsutvecklingen i Sunnersta-Graneberg avseende byggplaner, infrastruktur och annan samhällsservice.

SEFs äldsta handlingar finns inte bevarade. Den äldsta årsberättelsen är från 1932. Utgående och inkommande skrivelser saknas fram till 1946. Däremot finns några korta redogörelser för föreningens arbete i samband med 20-, 25- och 30-årsjubiléerna samt två något längre tryckta skrifter i samband med 50-årsjubiléet respektive 90-årsjubiléet. SEFs handlingar förvaras sedan 2005 i Folkrorelsearkivet för Uppsala län. Denna 100-års-jubileumsskrift baseras huvudsakligen på års- och verksamhetsberättelser från 1932 och framåt samt tidigare jubileumsskrifter. I en bilaga listas SEFs alla ordföranden, vice ordföranden, kassörer och sekreterare samt teman vid års- och halvårsmöten med medlemmarna. Detta ger en bra bild av vad SEF sysslat med under denna tid.

SEFs nuvarande logga togs fram av Arne Lagerholm. För denna skrift och programverksamheten under 100-års jubiléet har en arbetsgrupp utsetts av styrelsen, bestående av Margaretha Jägerstad (Entitvägen), Anna Rönnblom (Heimdalsvägen) och Klas Rosén (Rödhakevägen).

Föreningen har en hemsida med adress www.sunnersta.nu vilken innehåller mycket material. Hemsidan ger föreningen möjlighet att kommunicera med medlemmarna via e-post och via Facebook (Sunnersta Forum) och vice versa.

Uppsala den 29 juni 2020

Styrelsen för Sunnersta Egnahemsförening

Copyright: Sunnersta Egnahemsförening, 2020.

Reproenheten vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har tryckt skriften.

Sammanfattning

Sunnersta Egnahemsförening (SEF) fyller 100 år 2020. Det är en av Sunnerstas äldsta föreningar. När den bildades 1920 var medlemsantalet 42 hushåll och 100 år senare närmare 500 hushåll. 1920 var Sunnersta en mindre by med pågående tomtavstyckning till egna hem och fritidshus (främst i Flottsund och Graneberg). Tomtmarken ägdes av AB Stora Sunnersta Egna Hem.

Namnet Sunnersta Egnahemsförening infördes 1959, dessförinnan benämndes föreningen Bondkyrko södra och fruktodling ingick också i namnet. Under sina första 25 år hade föreningen fokus på trädgårds- och fruktodling samt egnahemslån. Väg-, vatten och avloppsproblem (V/A) var andra tunga frågor.

År 1947 inkorporerades Sunnersta med Uppsala stad. Trädgårdsfrågorna fortsatte att dominera liksom V/A, vägunderhåll, belysning och allmänna kommunikationer.

Mellan 1960-1980 växte bebyggelsen snabbt i Sunnersta och 1980 var befolkningsantalet 4588 och medlemsantalet ca 400 hushåll. V/A-frågorna löstes. Staden presenterade och diskuterade planfrågor rörande bebyggelsen, vägnätet och gatustandarden med SEFs styrelse och medlemmar. Sunnersta förvandlades till ett villasamhälle och anknöts genom Hugo Alfvéns väg (numera Elfrida Andrées väg) till Gottsunda. Under de följande 20 åren, 1980-2000 fortsatte utbyggnaden och förtätningen och befolkningen uppgick vid millennieskiftet till ca 5000. SEF styrelse genom Greta Renborg var initiativtagare och samordnare för tillkomsten av äldreboendet, *In Sundusum* på Dag Hammarskjölds väg och verkade även för ett äldreboende i hörnet av Rödhakevägen-Sveddvägen. Vissa byggplaner, t ex radhusen vid Sunnersta herrgård, försökte SEF stoppa utan framgång. Däremot lyckades man rädda Granebergsparken från att bebyggas, men istället bebyggdes Trasthagen. Bevarandet av grönområden mellan Sunnersta och Gottsunda samt Fyris-Årike stöddes. SEF har även aktivt stött Sunnerstas ungdom via fritids-, idrotts-, hem och skolföreningar i alla år. SEF initierade en kulturhistorisk bok om Sunnersta: *Från istid till nutid*, som gavs ut i en första upplaga 1987 och 11 år senare i en andra upplaga.

Mellan åren 2000 och 2020 arbetade SEF med bredbandsanslutning, IT-frågor och trafiksäkerhet samt planfrågor för ny bebyggelse, återvinningsstation och grönområden. Fiberoptik har införts och många fastighetsägare låter installera solpaneler. De senaste 10 åren har trafikarbetet varit inriktat på vinterväghållning och skyddande växtlighet efter att Blå 30-programmet infördes 2013. Större delen av Sunnerstas mindre gator har under 2019 infört obligatorisk 30 gräns för all fordonstrafik, bussgatorna undantagna. Fler och fler ansluter sig till Uppsalapolisens projekt "Grannsamverkan" för att minska risken för villainbrott. Inom ramen för ett vackrare Sunnersta har grönområdet och cykelbana utmed Dag Hammarskjölds väg genom Sunnersta rustats upp på initiativ av SEF. Ett offentligt konstverk kommer på plats i Sunnersta centrum hösten 2020.

Sist i denna sammanställning finns en lista på teman och föredragshållare sedan 1930-talet, som väl speglar föreningens syften och verksamhet. Även tidigare ordföranden, vice ordföranden, kassörer, sekreterare och hedersledamöter finns listade.

Innehåll	Sid
<i>Förord</i>	2
<i>Sammanfattning</i>	3
<i>Innehållsförteckning</i>	4
<i>Inledning</i>	5
<i>Egnahemsföreningen bildas 1920- de första 25 åren</i>	5
<i>Sunnersta införlivas med Uppsala 1947</i>	6
<i>SEF 1970-2020</i>	8
<i>Medlemsantal och ekonomi</i>	15
<i>Några viktiga data i Sunnerstas utveckling 1920-1950</i>	16
<i>Sunnerstas befolkningsutveckling, 1920-2017</i>	19
<i>Framtidsfrågor</i>	20
<i>Källor</i>	21
<i>Bilagor</i>	
<i>– föreningens ordförande, vice ordf., kassör, sekreterare och hedersledamöter</i>	22
<i>- program vid års- och halvårsmötena</i>	23

Inledning

Före 1906 dominerades Sunnersta av två gårdar, Stora och Lilla Sunnersta med tillhörande huvudbyggnader, ekonomibyggnader och arbetarbostäder i större byggnader och i torpställen i egendomarnas utkanter. Marken låg i åker, beten och skog.

För att försöka minska emigrationen, beroende på de dåliga sociala förhållandena i Sverige i slutet på 1800-talet, gavs den egendomslösa lantbefolkningen möjlighet att förvärva egna bostäder med eller utan mindre jordbruk. Egnahemsbyggandet spred sig även till städer och tätorter och egnahemsföreningar bildades. 1906 bildade sju personer från Uppsala ett konsortium för inköp av Stora Sunnersta Herrgård. Ägorna sträckte sig på båda sidor om Stockholmsvägen (nuv. Dag Hammarskjölds väg) ned till Ekoln. Avsikten med köpet var att i vinstgivande syfte avstycka tomter för villor och fritidsbebyggelse. År 1909 ombildades konsortiet till AB Stora Sunnersta Egna Hem¹. Sunnersta Herrgård avstyckades tidigt och blev konvalescenthem för nervklena medan jordbruksdelen av Sunnersta herrgård arrenderades ut.

Lilla Sunnersta, som alltid tillhört Uppsala universitet, arrenderade ut sin jordbruksmark till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). På 2000-talet lät Uppsala Akademiförvaltning bygga 220 studentbostäder i Lilla Sunnerstas västra del utmed Rosenvägen och Elfrida Andrées väg.

År 1920 bildade egnahemsägarna Sunnersta Egnahemsförening som då fick namnet *Bondkyrko södra egnahemsförening u.p.a.* (utan personligt ansvar). Året efter ändrades namnet till *Bondkyrko södra egnahems- och fruktodlarförening u.p.a.* År 1947 ändrades föreningens namn till *Sunnersta egnahems- och fruktodlarförening*, som 1959 ändrades till sitt nuvarande namn, *Sunnersta Egnahemsförening (SEF)*. Granebergs egnahemsförening införlivades med SEF år 1991.

100-årsjubileumsskriften beskriver översiktligt verksamheten i kronologisk ordning. Därefter ges kort översikt över Sunnerstas utveckling mellan 1920-2020. I bilaga 1 finns förteckning över vilka som varit föreningens ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt tidigare utsedda hedersledamöter. Bilaga 2 innehåller en lista över föredrag och inbjudna föredragshållare till medlemsmötena vid års- och halvårsmötena, vilka illustrerar olika frågor som egnahemsföreningen drivit. Den finns att läsa och tanka ned från SEFs hemsida www.sunnersta.nu.

SEF:s första 25 år

SEF:s första 25 år finns beskrivna i en jubileumsskrift, sammanfattad av dåvarande styrelse. I den kan man läsa att: ”Den kraftiga utvecklingen av egnahemsområdet i Sunnersta under åren 1915-1920 gjorde att vissa frågor måste lösas till ett för innebyggarna gynnsamt resultat, om inte utvecklingen skulle avstanna. Det var några för området intresserade och för egnahemsrörelsen hängivna personer, som sammankallade inbyggarna till ett möte å Brostugan den 8 maj. Resultatet av detta möte blev att en interimstyrelse tillsattes. Denna bestod av herrar A. Ahrén, E. Härgren, K.E. Runqvist, G. Gyllenspets och J. Jansson. Redan den 17 augusti var nämnda styrelse färdig med förslag till stadgar, som det denna dag avhållna sammanträdet godkände. Så var då *Bondkyrko södra egnahemsförening u.p.a. (utan personligt ansvar)* bildad; det dröjde dock ej länge, förrän man fann, att i ett egnahemssamhälle fruktodling måste vara med till namnet för att även njuta gagnet. Därför ändrade föreningen namn till *Bondkyrko södra egnahems- och fruktodlarförening u.p.a.* Detta namn antogs slutgiltigt å extra sammanträde den 14 december 1921. Vid föreningens bildande anslöt sig 42 hushåll.”²

År 1922 började föreningen förmedla egnahemslån. Under åren nyttjade 22 personer egnahemslån för att bygga det egna hemmet med. Då flera under årens lopp inlöste sina lån, beslöts år 1944 att avveckla lånerörelsen, då endast 8 låntagare återstod. 120 000 kr hade förmedlats i egnahemslån, varav 50 000 kr återstod vid avvecklingen.

Föreningens huvudfråga under dessa första 25 år var att stödja egnahemsbyggande, utvecklingen av trädgårdsnäringen framförallt odling och skötsel av fruktträd, bärbuskar och köksväxter. Föreningen hade en särskild trädskötare som beskar och besprutade medlemmarnas fruktträd och även registrerade nyplantering av fruktträd och bärbuskar. Antalet fruktträd ökade från ca 800 (1932) till närmare 2000 (1945). Utbildning i trädgårdsfrågor med inbjudna föredragshållare stod ofta på programmen vid hel- och halvårsmötena. En exkursionsresa till Bergianska trädgården och Drottningholm genomfördes. Föreningen köpte vissa år in kalk och konstgödsel som medlemmarna fick köpa till självkostnadspris. Uppsala läns fruktcentral, där föreningen ingick som medlem, erbjöd kurser i fruktförpackning och Hushållningssällskapet inbjöd föreningen att ge förslag på trädgårdar för premiering.

I vägfrågan återstod ännu en hel del förbättringar att genomföra för föreningen. Sammanträden hade hållits med styrelsen för AB Stora Sunnersta Egna Hem. Då hade även förfrågningar gjorts hos styrelsen för landskommunernas förbund om förhållandet. Någon för samhället fördelaktig lösning hade ej stått att få. Vägbelysningen löstes och efter förhandlingar med eldistributionsföreningen, lämnades ström till vägbelysning för 4 öre/kwh. Frågan om snöplogning av vägarna vintertid hade också blivit löst. Vidare hade vägarna fått namn. De valdes efter anordnad pristävling. Vägs skyltar uppsattes, som sedan förbättrades och kompletterades. Fastigheterna fick vägnummer istället för de tidigare använda boxnumren. Genom egnahemsföreningens försorg döptes Stockholmsvägen (nuv. Dag Hammarskjölds väg) om till Flottsundsvägen och vägnamn som Högvägen, Verkstadsvägen, Häckvägen och Alpvägen fastställdes.” (årsberättelsen, 1938)

Sunnersta införlivas med Uppsala 1947

Egnahemsföreningen bytte 1946 namn till *Sunnersta egnahems- och fruktodlarförening*, ett namn som behölls fram till 1959. I samband med namnbytet omarbetades stadgarna, vilket föränledes av att föreningens egnahemslåneverksamhet avvecklades. Namnbytet berodde förmodligen även på att det 1938 inrättade postkontoret gavs namnet Sunnersta och av att Bondkyrko socken med sina 373 fastigheter, av vilka 91 var fritidshus, inkorporerades med Uppsala den 1 januari 1947. Även Granebergsområdet inkorporerades med Uppsala stad detta år.

År 1950 var medlemsantalet i föreningen 190 hushåll. Detta år firade föreningen 30-årsjubileum i Folkets Park, Graneberg. Efter årsmötesförhandlingarna med 37 närvarande medlemmar avåts supén och 5 hedersledamöter tilldelades diplom. Se lista i bilaga 1.

Ett av SEFs huvudansvarsområde var alltsedan föreningen bildades, att tillhandahålla träd-beskärning och besprutning av fruktträd och bärbuskar till medlemmarna och att administrera kostnaderna för detta genom medlemsavgifter. På 1950-talet anordnade Ulleråkers hushållningssgille återkommande trädgårdspremieringar och inbjöd egnahemsföreningen att nominera de tre vackraste trädgårdarna för bedömning. Utbildning i trädgårdsodling fortsatte med inbjudna föredragshållare vid års- och halvårsmöten

År 1959 ändrade föreningen namnet till *Sunnersta Egnahemsförening (SEF)*. Nya stadgar antogs och föreningens ändamål blev: ”Att befrämja trädgårdsodling och särskilt hemträdgården samt att utgöra ett föreningsband mellan medlemmarna för tillvaratagande av

deras gemensamma intressen. I detta syfte vill föreningen verka bl. a genom anordnande av föredrag, diskussioner i aktuella frågor, premiering av trädgården samt bevaka medlemmarnas intressen beträffande vägar, allmänna platser och kommunikationer och att ordning och goda förhållanden skall råda inom föreningens verksamhetsområde”.

Vatten och avloppsfrågorna (V/A) var allttjämnt ett angeläget område för egnahemsföreningen. Sista kvartalet 1950 utsatte Uppsala stads renhållningsverk sopkärl till varje fastighetsägare. 1955 anslöts avloppsledningarna från östra Sunnersta till stadens avloppsledningar. Uppsala stad satte även igång med att söka vatten på åsen och grävningar för vattenledningar började.

1960 hade arbetena med vatten och avlopp kommit igång på allvar. Då hade nämligen den saneringsetapp påbörjats som avsåg att definitivt bryta igenom den järnridå som Stockholmsvägen (Dag Hammarskjölds väg) utgjorde mellan östra och västra Sunnersta. Ett begränsat område av norra delen av västra Sunnersta stod därmed i tur att förses med vattenledningar. Under 60-talet byggdes det kommunala vatten och avloppsnätet ut i hela Sunnersta och kopplades ihop med Uppsalas. Vattentillgången var säkrad i och med att vattendomstolen givit tillstånd till ett uttag av 85 sekund-liter ur Sunnerstaåsen. Fasta avgifter och förbrukningsavgifter förhandlades fram, lika för alla Uppsalas förorter och andra städer i Mälardalen.

Vägar

I och med Sunnerstas inkorporering med Uppsala stad år 1947 gjordes ansvarsfördelningen för vägarna upp. Överenskommelsen landade i att staden skulle göra i ordning vägarna och AB Stora Sunnersta Egna Hem skulle stå för kostnaden. Därefter skulle staden ta över vägskötseln, men snöplogningen skulle föreningen sköta tills vidare. Snöplogningen lades ut på entreprenad till arrendatorn på Krusenbergs gård, och medlemmarna debiterades årligen avgifter för detta (5-10 kr/medlem). Halkbekämpningen klarades av genom att SEF och senare staden placerade ut sandlådor på strategiska platser i Sunnersta. Vägbelysningen togs över av staden 1951. Styrelsen hade under hela 1950-talet upprepade kontakter med Uppsala stad för att driva på i vägfrågorna.

Fram till 1965 ansvarade SEF för snöplogningen i Sunnersta med samma entreprenör som tidigare, dvs Krusenbergs. Dock tog staden över kostnaderna för snöplogningen från och med 1960. För sandningen av vägbanorna ansvarade Uppsala stad efter framställning från SEF. Sandning av gångbanor fick fastighetsägarna själva ansvara för, först på egen bekostnad, men sedan genom att staden placerade ut sandlådor på strategiska platser i samhället.

Anläggningsarbetet med vatten- och avlopp i förening med en kraftig utveckling av villabebyggelsen och utökade allmänna kommunikationer slet hårt på Sunnerstas vägnät. Staden uppvaktades om behov av upprustning av detta. Problemen med vägarnas beskaffenhet blev alltmer akut samtidigt som väganläggningskostnaderna rakade i höjden. Uppsala stad krävde därför att fastighetsägarna skulle bidra till kostnaderna för gatanläggningarna och började presentera sina första kalkyler.

Allmänna kommunikationer

Till SEF remitterades Spårvägsbolagets förslag till nedläggande av spårvägstrafiken på linjen Uppsala-Graneberg och dess ersättande med busstrafik. SEFs styrelse diskuterade detta med Granebergs egnahemsförenings styrelse. I yttranden från egnahemsföreningarna avstyrktes förslaget då resetaxorna skulle bli dyrare för Sunnerstaborna. Förslaget genomfördes ändå.

Spårvägs AB Uppsala-Mälaren trafikerade 1928-1953 sträckan Svandammen - Graneberg förbi Ultuna via Åkervägen och uppför Rälsvägen mot ändstationen Graneberg samt retur.

I början av år 1953 kallades egnahemsföreningarna till sammanträde med kommunikationsnämnden angående busstrafikens ordnande på linje 20 Uppsala-Graneberg. SEF begärde att hållplatsfickor för bussarna samt särskilda övergångsställen för fotgängarna skulle byggas inom den del av Stockholmsvägen (nuv. Dag Hammarskjölds väg) som går genom samhället. Önskemålen om uppförandet av en vänthall vid Nybron för passagerarna förverkligades under 1955. I vänthallen fanns en försäljningskiosk kombinerad med inlämningsställe för paket mm. SEF drev även på i olika skrivelser för att få regnskydd eller vänthallar vid de största busshållplatserna i Sunnersta - Holmvägen och Herrgårdsvägen. Arbetet med regnskydd vid Herrgårdsvägen, försenades på grund av vissa svårigheter gällande markfrågan, men stod klart i början av 1959. Ytterligare ett regnskydd begärdes vid Dalbovägen.

De allmänna kommunikationerna per buss krävde fortsatt dialog med Uppsala stad beträffande bättre turtäthet och hållplatsernas utformningar med vind och regnskydd. Bussarna trafikerade sedan 1950-talet Dag Hammarskjölds väg och Granebergsvägen och från 1970-talet även Rosenvägen.

Föreningsjubiléum – 40 år

1960 firade SEF sin 40-åriga tillvaro i samband med årsmötet, som hölls i idrottspaviljongen. Årsmötet antog de nya stadgarna som presenterats vid höstmötet 1959. Mötet refererades i Arbetarbladet. Bland gästerna fanns drätselkammarens ordförande och byggnadschef. Dessa ställde sin sakkunskap om Sunnerstas aktuella bebyggelse- och saneringsproblem till förfogande. Föreningens ordförande Sven Pettersson gav en kort historik över Sunnerstas utveckling från ett tämligen planlöst sönderstyckat område i Bondkyrko kommun till en stadsdel i Uppsala med osäkra möjligheter till ändamålsenlig planlösning. För 10 kr per kuvert kunde medlemmarna anmäla sig till föreningens 40 årsjubileum på Skarholmens restaurang med 3-rätters middag och dans några veckor senare.

SEF 1970-2020

Lördagen den 24 oktober 1970 firade föreningen 50-årsjubileum med middag och dans på Skarholmen å 15kr. Ett 60-tal medlemmar deltog. Till jubiléet hade föreningen låtit trycka en av Sven Pettersson (tidigare ordf.) författad krönika, som delats ut till medlemmarna. Krönikan och en del av middagen hade finansierats genom lotteriverksamhet. Medlemsantalet (= antalet hushåll) under 60-talet varierade mellan 120 och 150 för att öka snabbt under 70-talet till 400-500 st. Se figur 1, sid 15. Stöd till ungdomsföreningar som Wasa-kåren och SAIF gavs regelbundet. I mitten av 60-talet fick SAIF 100 kr årligen och 1979 var stödet uppe i 1 000 kr per år.

Nya stadgar antogs 1979 med följande ändamålsbeskrivning, som fortfarande gäller: *"Föreningen är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning av egnahemsägare i Sunnersta. Föreningen har i uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör kommunikationer, annan offentlig service, fritidsområden, gemensamma anläggningar och andra liknande frågor som kan påverka boendemiljön inom området. Föreningen skall vidare ägna uppmärksamhet åt frågor som i ekonomiskt hänseende kan påverka boendet och i dessa frågor bevaka och företräda medlemmarnas intressen."*

Gatubyggnadsstriden

Vid årsmötet 1971 presenterade ingenjör Adler, f.d. byggnadschef i Uppsala, sitt förslag om rättvisare utdebitering av kostnaderna för gatubyggandet. Detta gick i korthet ut på att den totala kostnaden delades på det totala antalet tomter. Så snart en väg var färdig skulle det betalas ett fast pris för varje bebyggd tomt. Vid inkorporeringen gällde kostnadsberäkningen efter antalet meter tomt utefter gatan, senare ansågs större rättvisa erhållas om kostnaderna slogs ut per kvm tomt. Ingenjör Adlers förslag mottogs positivt av medlemmarna och med förhoppning att stadens myndigheter skulle anta det.

Så blev inte fallet utan kostnadsfrågan kom att bli en följetong under de följande 25 åren. Vid årsmötet 1974 informerade Uppsala stad om anläggning, färdigställande och underhåll av gator samt kostnader för detta. Vid halvårsmötet på hösten samma år gavs en historisk överblick av gatumarkskostnadernas utveckling genom tiderna och efter vilka normer kostnaderna beräknades. Vid höstmötet året därpå, informerades om det av kommunstyrelsen antagna förslaget över uttagande av kostnadsersättning för gatubyggande. Förslaget upplevdes av SEFs medlemmar som dyrt och orättvist. För att på bästa sätt föra medlemmarnas talan i denna sak sökte man samråd med representanter för egnahemsföreningarna inom f.d. Bondkyrko och Gamla Uppsalas socknar och överklagade tillsammans bestämmelserna hos Länsstyrelsen. En arbetsgrupp utsågs att bevaka ärendet, bestående av representanter från egnahemsföreningarna i Norby, Eriksberg och Sunnersta.

Gatutbyggnaden och dess kostnader fortsatte att vara den allt överskuggande planfrågan under 80- och 90-talet. Representanter för egnahemsföreningarna i Sunnersta, Graneberg, Vårdsätra, Valsätra och Eriksberg samt Gamla Uppsala, Nyby, Norrby och Berthåga beslöt att gemensamt uppvakta kommunen. SEFs styrelse tillsatte en särskild arbetsgrupp som fick i uppdrag att hjälpa medlemmarna med kontroll av debiterade avgifter och annan rådgivning. Detta efter att UNT under hösten 1985 beskrivit flera upprörande fall av starkt försenade, höga och orättvisa utdebiteringar av gatuarbeten utförda under 70-talet i Sunnersta. Protesterna ledde till att gatutbyggnadsfrågan åter aktualiserades i och med att fastighetskontoret kom med en utredning om anpassad standard, vilken föreningen fick som remiss. På uppdrag av medlemmarna utarbetades en enkät. Denna utsändes till samtliga boende i västra Sunnersta. Resultatet av enkäten sammanställdes som grund för fortsatta förhandlingar med kommunen.

Hela ärendet sammanställdes i skriften Gatufrågor i Sunnersta (1993), som SEF lät trycka upp och sprida. Resultatet blev att de mindre gatorna i Sunnersta asfalterades enligt måsvingemodell, som blev betydligt billigare. År 1999 tog kommunen över gatubyggnadskostnaderna. Flera fastigheter i Sunnersta har sedan 70-talet belastats med pantbrev som säkerhet för gatukostnader vid nybyggnation. Innevarande år (2020) har Uppsala kommun för avsikt att besluta om att återlämna dessa pantbrev till lagfaren fastighetsägare.

Planfrågor-bebyggelse

Vid SEFs årsmöte i april 1969 berättade Uppsala stads representant om Sunnerstas framtida utveckling i Stor-Uppsala. Han påpekade ”att Sunnersta var ett villasamhälle med 2 500 invånare och invånarantalet knappast skulle komma att överstiga 4 000 vid full utbyggnad, varför det för Sunnerstas del ej var att räkna med högstadieskola, specialaffärer, bibliotek, bank m.m. Avståndet till Gottsunda, där all denna samhällsservice skulle komma att finnas blev endast 2-3 km då nya förbindelsevägen blir verklighet. Sunnersta skulle däremot bli centrum för friluftsliv genom utbyggnad av skidbackar med diverse lokaler, bastu m.m. Småbåtshamn skall byggas och bostadsbyggande skall ej ske i Mälarens närmaste omgivningar.”

tidningar skrev också om *In Sundusum* och dess projektledare och eldsjäl, Greta Renborg. Invigningen videofilmades av Sören Gustafsson och finns i ”Sunnersta i centrum” ’s arkiv.



Västra sidan av äldreboendet in Sundusum, Dag Hammarskjölds väg 246 (foto Claes Jägerstad)

Andra aktuella byggplaner

SEFs styrelse kontaktades i februari 1987 av Diös AB, som köpt en tomt i hörnet av Rödhakevägen och Sveddvägen, där de planerade att uppföra äldreboistäder. De hade då redan sänt in en situationsplan och förslag till stadsplaneändring samt hänvisat till SEFs enkät om behov av äldreboistäder i Sunnersta. Diös ville ha föreningens stöd och eftersom även detta projekt gynnade SEFs medlemmar, insände styrelsen en skrivelse att den var positiv till förslaget. Tjugotvå bostadsrätter, huvudsakligen 2-3 rumslägenheter, uppfördes med gemensamma serviceutrymmen.

Landstinget uppförde byggnader för funktionshindrade på Askvägen och i Graneberg under senare delen av 80-talet. Vissa protester från kringboende på Askvägen för att stoppa byggnationen hördes, men avstannade då Landstinget gav information om verksamhetens art.

SEF fick våren 1993 radhusbebyggelsen vid Sunnerstaviken som samrådshandling. Styrelsen för SEF sände stadsbyggnadskontoret ett utlåtande med ett avstyrkande av förslaget, främst av kulturmiljöminnesskal. Sommaren 1993 fick föreningen en något förändrad plan för radhusbebyggelsen på remiss och sände in ett nytt yttrande. Även detta innehöll ett avstyrkande. UNT tog båda gångerna upp föreningens ställningstagande, men Uppsala kommun gav ändå klartecken för radhusbebyggelsen, trots att Byggnadsnämnden med stöd av avrådande remisser från Länsstyrelsen och Uppsala Naturråd redan i mitten av 80-talet sade nej till förslaget.

Dock tog man till sig av kritiken och minskade antalet radhuslägenheter från 22 till 14 och sparade några av ekonomibygnaderna mot Sunnerstaviken. Sunnersta herrgård och dess gamla vithusbod (härbre) är nu q-märkta.

SEF gjorde en stor insats när det gällde att påverka beslutet om ny översiktsplan så att Granebergsskogen räddades från att bebyggas (december 2001). Styrelse bjöd in politiker till vandring i Granebergsskogen innan kommunen beslutade i frågan. Tyvärr beslöt kommunen att istället exploatera Trasthagen. Vid en ”hearing”, som SEF anordnade vid höstmötet 2007 med ett 80-tal medlemmar närvarande, svarade kommunen på frågor om: Vad händer med Trasthagen? SEF yttrade sig över förslaget till detaljplan för området Trasthagen i södra Sunnersta. Många av medlemmarna var starkt kritiska till exploateringen av området. Efter långa diskussioner enades styrelsen om en skrivelse som i korthet innebar att SEF sade nej till högre bebyggelse och förordade minskat antal hushåll vid eventuell utbyggnad av Trasthagen för att bevara karaktären på Sunnersta och inte öka belastningen för mycket på befintlig infrastruktur. SEF krävde också i samrådshandlingen från december 2001 att bebyggelsen längs Morkullevägen och Askvägen skulle avföras från översiktsplanen.

Vidare granskade, bevakade och förmedlade SEF synpunkter på detaljplanen för bebyggelsen i kvarteret Beckasinen ”Gamla ICA fastigheten” samt bostadsbebyggelse utmed Morkullevägen mellan Rosenvägen och Askvägen. SEF yttrade sig även över program för Vårdsåtra och Sjöstaden vid Skarholmen i vilket SEF avstyrkte strandnära bebyggelse.

Trafiksäkerhet för barn och vuxna

SEF engagerade sig tidigt i trafiksäkerhetsfrågor och skrivelser till kommunikationsnämnd och polis resulterade i att staden satte upp stoppskyltar vid alla utfartsvägar till Dag Hammarskjölds väg. Uftarternas breddades och röjdes för skymmande sikt. Vidare begärdes separering av cykelbanan utmed Dag Hammarskjölds väg. Runt skolan och för barnens skull yrkade man på 30 km/tim.

Under 2000-talets första decennium lyftes trafiksäkerhetsfrågor, speciellt för skolbarnen fram genom ett aktivt samarbete med Sunnerstaskolans Hem och Skolaförening. Beslutsstöd till kommunen angående placering av blomlådor för sänkta hastigheter samt översyn av häckar för förbättrad sikt gjordes. Därtill kommer årlig utdelning av reflexer bland medlemmar, skola och förskola.

I september 2003 inbjöd styrelsen representanter från gatu- och trafikkontoret i Uppsala kommun för att tillsammans genomföra en vägsyn, speciellt av grusvägarna. Dessa blev lätt gropiga och trafikfarliga vid regn och krävde bättre tillsyn, alternativt en asfaltsbeläggning. Frågan om rondell vid Rosenvägens utfart på Dag Hammarskjölds väg kom upp och kommunen lovade utreda detta. Rondellen byggdes några år senare och ökade framkomligheten och trafiksäkerheten vid Sunnerstas infart högst betydligt.

Ett samarbete med NTF inleddes 2006 vilket bestod i utbildning av föreningens styrelse. Under 2007 genomfördes tillsammans med skolforums trafikgrupp och NTF flera hastighetsmätningar. Samma år gjordes en sammanställning av problembilden vad gäller trafiken i Sunnersta, där resultatet från hastighetsmätningarna redovisades.

En rapport med titeln Säkrare vägar för barn och vuxna i Sunnersta utarbetades under 2009 av en särskild trafikgrupp. I denna ingick förutom några av SEFs styrelsemedlemmar, även Clas Litsner (NTF) samt representanter från Sunnerstaskolan, Friluftsförbundet och Sunnerstas pensionärsförening (SPF). En enkät resulterade i en lista på prioriterade trafiksäkerhetsproblem.

Rapporten utformades i dialog med ansvariga handläggare vid Uppsala trafik- och gatunämnd. Trafiksäkerhetsdokument, enkäter och rapporter finns samlade på egnahemsföreningens hemsida (www.sunnersta.nu) tillsammans med kommunens svar på rapporten.

År 2013 infördes Blå 30 programmet på Sunnerstas mindre gator. Blå 30 innebar en rekommendation att hålla max 30 km/tim. Med täta gupp utplacerade sänktes hastigheten, vilket tydligt visades genom hastighetsmätningar före och efter införandet av Blå 30 programmet på Rälsvägen och Rosenvägen. Under 2019 införde Uppsala nya hastighetsgränser, 20, 40, 60, osv för att dämpa farten, vilket innebär hastigheter på högst 40 km på bussgator och högst 30 km på smågator i bostadsområdena.

Boken om Sunnersta från istid till nutid

Inför SEFs 60-årsjubileum (1980) aktualiserade frågan om jubileumsskrift och vem eller vilka som skulle skriva den. Resultatet blev att SEF hösten 1981 startade en studiecirkel som behandlade Sunnerstas utveckling ”*Från forntid till nutid i vår hembygd*”. Syftet med cirkeln var att kartlägga, belysa och dokumentera Sunnerstas utveckling och ge underlag till en skrift om Sunnersta. Studiecirkeln resulterade i en första utgåva 1987 av boken *Sunnersta från istid till nutid* sammanställd av Margaretha Terenius och formgiven av Gösta Josefsson. En utökad upplaga av *Sunnersta – från istid till nutid* bearbetades under 90-talet och utgavs i tryck 1998. I denna utökade upplaga skrev Sven Bertilsson ett avsnitt om ”Sunnersta – från egnahemsbebyggelse till villaområde” och Karl-Axel Holmberg gav glimtar ur Granebergs äldre historia, med början i 1700-talet. Boken presenterades vid SEFs årsmöte 1998 då förre ordf. för Sunnersta egnahemsförening, Sven Bertilsson, berättade om hur Sunnersta vuxit fram. Sunnerstaborna kunde köpa boken i Konsum eller ICA-affären för 150 kr. Redan 1999 var hälften av nyutgåvan, ca 450 ex sålda. Resterande exemplar räckte fram till och med 2010.

Ett tilltryck av 250 ex har nyligen gjorts och kan beställas via Egnahemsföreningen för 150 kr.



Omslagen av Sunnerstaboken från istid till nutid: 1:a upplagan t.v (1987) och 2:a upplagan t.h. (1998)

2000-talet

Med 2000-talet slog IT-åldern igenom med bredband, fiberoptik och solpaneler. Patrik Ryzko, som då var ordförande, stödde utvecklingen och startade även föreningens hemsida och medlemsregister, som han skötte i många år. Härigenom kunde föreningen börja kommunicera med medlemmarna via e-mail, sedermera också via Facebook (Sunnersta Forum, Fredrick Beste). Medlemsprotokoll, verksamhetsberättelser och skrivelser ligger nu på hemsidan, som sköts av Håkan Lundmark, Chaine AB.

2010 firade SEF 90 år med ett välbesökt jubileumsprogram med föredrag, diskussioner, postrar och barnprogram i och utanför Sunnerstas församlingshem. Firandet fortsatte på höstmötet, vilket lyfte fram Sunnerstas historia under 1900-talet. En arbetsgrupp för föreningens 90-årshistorik tillsattes, som tog kontakter med Sunnerstas pensionärsförening (SPF), vilken i sin tur startat en studiecirkel "Sunnersta i centrum" (www.sunnersta.me). Arbetet skall leda fram till en 3:e upplaga av "Sunnersta från istid till nutid".

Den viktigaste kommunala planfrågan, som nu berör vårt område är *Södra Staden - Fördjupad Översiktsplan*. Styrelsen, under ledning av Seved Helmersson, följer noggrant södra stadens plan-, bygg- och infrastruktursatsningar och för dialog med kommunen. Synpunkter skickas kontinuerligt in via skrivelser, vilka läggs ut på hemsidan. Vi förordar en försiktig utbyggnad (noll-alternativet) och påtalar behovet av parallell planering av all nödvändig infrastruktur i vägnät, broar, skolor och annan samhällsservice. Vi har kontaktat Bergsbrunna Egnahemsförening med vägsamfällighet och Norby södra och norra egnahemsföreningar för diskussioner om mer samarbete angående utbyggnad av Södra staden och spårväg till Bergsbrunna. Vi bevakar UK:s utställning och planer för att bygga ut spårvägsnätet i Södra staden. En skrivelse skickades i december till SLU angående spårväg och markexploatering med hänvisning till debattartikel i UNT (191024): "Alternativ till spårväg är inte färdigtrett" av Ulla Lindhagen.

I augusti 2019 skickade styrelsen på initiativ av Torgny Rehnberg en skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen i UK beträffande "Bristande underhåll av Morkulleparken samt problem med rådjur i trädgårdarna" med begäran om åtgärder. Morkulleparken gallrades året därpå.

Sedan hastigheterna i Sunnersta genom UKs allmänna direktiv sänkts, ligger trafiksäkerhetsfokus nu på förbättrad vinterväghållning. Under ledning av Gunnar Westermark, sammankallande i trafikgruppen, framförs kontinuerligt till kommunen brister i vinterväghållning och halkbekämpning under vinterhalvåret. I februari 2019 medverkade Gunnar Westermark och Torgny Rehnberg i en artikel i UNT om snöröjningsbrister. Gunnar har också drivit frågan om att få till stånd en lagändring för att få bort kommunens möjlighet att förelägga fastighetsägarna ansvaret att snöröja och halkbekämpa gångbanor (trottoarer) utanför resp. fastighet, som är kommunens mark. Här samarbetar han med andra egnahemsföreningar i UK, t ex Norby, Fålhagen och Bergsbrunna. Gunnar fick igenom en motion i ärendet vid Villaägarnas kongress i fjol. Även i riksdagen har frågan om ändrad lagstiftning rörande snöröjningsansvar och halkbekämpning av gångbanor och trottoarer varit uppe vid en interpellationsdebatt med Lars Beckman (m) som föredragande. Frågan avslogs dock av Isabella Lövin (mp). Enligt föreningen "Villaägarna" har 40% av landets kommuner tagit över snöröjningsansvaret från sina villaägare.

De senaste 10 åren har några av Sunnerstas lekparkers rustats upp efter påtryckningar från SEF. SEF har också verkat för att starta Grannsamverkan. På initiativ av tidigare styrelseledamoten Ulf Renborg, utförde kommunen en uppsnygging utefter Dag Hammarskjölds väg genom

Sunnersta. SEF uppmärksammar numera också Alla Hjärtans dag (14/2) och tänder marschaller utmed Dag Hammarskjölds väg genom Sunnersta. Ett annat initiativ för ett vackrare Sunnersta är offentlig konst. Arne Lagerholm föreslog ett verk av skulptören Janis Breiditis, som var bosatt i Sunnersta fram till sin död 2005. Efter många års uppvaktni ng i frågan, avsatte Uppsala kommun 2018 medel och inbjöd konstnärer att komma med förslag. Förslagen diskuterades med en panel av Sunnerstabor i alla åldrar med Anna Rönnblom som sammankallande. En konstnär har nu utsetts, Johan Paalzow, vars konstverk kallat *Ekhjärta* skall placeras i Sunnersta centrum och beräknas invigas hösten 2020.



Medlemsantal (=antal hushåll) och årsavgiftsutveckling, 1920-2020. De röda strecken är medlemsavgiften - sedan 2012 ligger den på 100 kr per hushåll och år.

Medlemsantalet (=antal hushåll) växte från ca 400-500 i början av 80-talet till mellan 700 och 800 under 90-talet. Ökningen berodde dels på inflyttning till följd av förtätning av fastighetsbeståndet och dels på att Granebergs egnahemsförening införlivades med SEF år 1991. Högsta medlemsantalet uppnåddes 2001 med 948 st, vilket berodde på att SEF-medlemskap gav rabatt för bredbandsanslutning. Under senare år har antalet medlemshushåll fallit till 80-talets nivåer, strax under 500.

Ekonomi

Medlemsavgiften per år var 3-5 kr fram till och med 60-talet då den ökade till 10 kr (1970) till 50 kr (2001) och 100 kr/hushåll (2012). Kassabehållningen växte under 70- och 80-talet från ca 6 000 kr till ca 57 000 kr (1999) och 120 000 (2019). Kassabehållningen har använts vid medlemsmötena och i firande och tryckning av jubileumsskrifter samt för att finansiera tryckningen av boken "Sunnersta från istid till nutid", som gavs ut 1987 och 1998. Vidare har trafiksäkerheten stötts genom inköp av reflexer och cykelhjälm till skolungdomen på Sunnerstaskolan. Ekonomiskt stöd har även gått till ungdomsföreningar som Wasakåren, men särskilt till SAIF. Den viktigaste förklaringen till dagens kassabehållning på 120 000 kr är inkomster från försäljningen av Sunnerstaboken (150 kr/st)

Några viktiga data om Sunnerstas utveckling under 1920-2020

På hösten 1920 började den första bussen, en gammal tysk krigsbuss, gå mellan Flottsund och Grindstugan i glesa turer. Folkhumorn döpte bussen till ”stenkrossen”, på grund av dess höjd och otymplighet.

Som tidigare nämnts, bildades Spårvägs AB Uppsala-Mälaren 1926 och gick i trafik åren mellan 1928-1953. Spårvagnslinjen passerade Ultuna, genom Sunnersta och via Rälsvägen nåddes ändstationen Graneberg. Spårvägslinjen ersattes senare med buss.



1924 invigdes Flottsundsbron efter omfattande renovering. Bilden är tagen av entreprenören Anders Strandberg. (ur Uppsala och Upplandsamlingen, Uppsala stadsbibliotek, EP).



Hållplatsen, Stora Sunnersta (www.sunnersta.me)

De förbättrade kommunikationerna underlättade tillgängligheten av nöjen och rekreation för Uppsalaborna. Danser anordnades på Liljekonvaljeholmen och i folkparken i Graneberg samt i Heimdalslogen vid Heimdalsvägen. En camping startades i Trasthagen. Båtföreningar bildades och utvecklades längs Ekoln mellan Flottsund och Skarholmen. Längs denna sträcka fanns fler kaféer. Vintertid erbjöd Sunnerstaåsen härliga skidbackar och backhoppning var populärt. Sunnerstaviken och Ekoln bjöd på fina isjakt- och skridskoisar. På somrarna bedrev (KFUM/KFUK) omfattande ungdomsverksamhet på land och vatten.

Skolfrågan löstes 1923 genom att en skola då byggdes och invigdes 1924. Men samhället växte, och skolan blev för liten, varför den byggdes ut 1930 och 1972 till i sitt nuvarande skick.

1938 inrättades postkontor och benämndes Sunnersta, som i november 1944 ändrades till Uppsala 9. Det lades ner 1996.

1941 bildades Sunnersta Allmänna Friidrottsförening, SAIF med fotboll, bandy, bordtennis och motionsträning på programmet.

1947 inkorporerades Sunnersta och Graneberg med Uppsala stad. Då fanns i området 576 fastigheter varav 174 fritidshus.

1945-55 kom den första stora byggboomen: Villor på stora tomter – 1500-2000 kvm - med frukt- och köksträdgårdar.

1951 övertog staden vägbelysningen i Sunnersta och 1955 anslöts Sunnerstas avloppsledningar med stadens. Under 1960-talet anslöts vattensystemet till stadens.

1953 Spårvägslinjen lades ner och ersattes med busslinje 20

1957 köpte Uppsala kommun Sunnersta Herrgård som rustades upp till vandrarhem och konferensanläggning. Under några år fanns där även en ungdomsgård. Kommunen sålde fastigheten 1994 till en privat ägare, som drev herrgården som konferensanläggning, restaurang och vandrarhem till 2019, då fastigheten såldes.

I september 1958 invigdes den kommunalt anlagda idrottspaviljongen (Pavven). Genom SEFs påverkan i skrivelser till stadens myndigheter inrymdes en kommunal tvättstuga i idrottspaviljongens bottenvåning, vilken drevs till 1975, då den lades ner. Frågan om andelstvätter i väcktes redan i början av 40-talet. (Se listan på föredragshållare i samband med SEFs års- och halvårsmöten).



Flygbild över Sunnersta 1958) & Skarholmen och Lyssnaängens badplats, 1958 (www.sunnersta.me)

1955 fanns det i Sunnersta–Graneberg 8 speceriaffärer, 2 restauranger, 3 kaféer, 2 bagerier, 2 bensinstationer, en poststation, en skola, en distriktssköterska, 2 båtbyggare, 4 trädgårdsmästare, ett 15-tal småföretag och hantverkare samt en fotbollsplan. 1955 liksom idag fanns/finns också IOGT/NTO:S dansbanor på Liljekonvaljeholmen och KFUK /KFUM:s Alnäs fritidsanläggning vid Ekoln. Granebergsparkens teaterlada har förvandlats till buggpalats.

1960 fastställdes den första stadsplanen för Sunnersta och gällde området öster om Dag Hammarskjölds väg. År 1965 blev stadsplanen för en del av området väster om Dag Hammarskjölds väg godkänd, och 1970 antogs planen för sydvästra Sunnersta och del av Graneberg. Detta blev startskottet till den andra stora byggboomen, 1965-1975; nya villor på små tomter och på avstyckade tomter, ca 1000 kvm, med i huvudsak prydnadsträdgårdar. Samtidigt byggdes Gottsunda centrum, dit Sunnerstaborna kunde ta sig via Hugo Alfvéns väg (numera uppkallad efter Elfrida André) vilken blev klar 1975.

År 1967 invigdes Sunnersta kyrka med sina församlingslokaler för olika verksamheter, bl a. föreningsmöten. Där låg tidigare torpet Kråklund tillhörande Stora Sunnersta Herrgård. Sedan 1919 finns även Flottsundskyrkan (Missionsförbundet).

1986 antogs stadsplanen för sydöstra delen av Granebergsområdet från Fyrisån till Skarholmsvägen och från Granebergsvägen ut till Ekoln. Andra aktuella byggprojekt under 80-talet gällde daghem, förskolor, fotbollsplaner, skidspår och isbanor.

1999 övertog staden gatubyggandekostnaderna i Sunnersta/ Graneberg; enkel asfaltering av gatunätet följde.



Flygbild taget av Oscar Bladh över Flottsund och Fyrisåns utflöde i Ekoln

2000-2010 kom den tredje byggboomen – 800 kvm stora tomter - med gräs, blommor, buskar och gator mellan staket och häckar; där innanför välskötta prydnadsträdgårdar. Större gator asfalterade med minst en trottoar. Mindre gator av enklare måsvingeform asfalterade utan trottoarer. Staden sköter vatten och avlopp. Undantaget villor längs Ekoln med enskilda trekammaravlopp.

2000-2010 satsade kommunen på projektet Årike-Fyris och Dag Hammarskjölds väg försågs med rondell vid infarten till Sunnersta, cykelbana, säkrare övergångsställen samt bättre buskommunikationer och hållplatser med regn- och vindskydd.

Sunnerstbacken utvidgades och återinvigdes under namnet Uppsala Alpina Center, 2010. Tillsammans med Friluftsförbundet, som också finns vid Sunnerstaåsen samt närheten till Fyrisån och Ekoln, utgör Sunnersta ett viktigt friluftscentrum för hela Uppsala. Här finns vandringsleder, bad, småbåtshamnar, surfing- och kanotuthyrning, camping, fotbollsplaner, slalombackar, skidspår och plogade skridskoisar. I Sunnerstastugan finns nu företaget ”Aktiv Fritid”, som hyr ut/säljer alla slags sportutrustningar.

Service har minskat successivt under de senaste 50 åren och Sunnersta har förvandlats från självförsörjande småföretagarort till villastad. År 2020 har Sunnersta, som nu omfattar även Flottsund, Graneberg och Skarholmen, en livsmedelsbutik (Coop Nära), en mindre restaurang (Sunnerstaköket), en grill- och pizzakiosk (Dorsa) samt Sunnersta herrgårds konferensanläggning och Skarholmens restaurang, en skola, många förskolor och sex fotbollsplaner. Vidare finns bl.a ett kafé i Sunnerstastugan och två kyrkor, Sunnersta kyrka och Flottsundskyrkan. Dock saknas bl.a distriktssköterska, poststation och återvinningsstation.

År 2013 infördes Blå 30 programmet i Sunnersta för en bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nya hastighetsgränser infördes i länet 2019 med högst 40 km på bussgator och högst 30 km på smågator i villaområden.

År 2017 invigdes nya Flottsundsbron med två körfiler samt gång och cykelbana på bägge sidor. Samma år startade den ideella föreningen Kultur vid Ekoln.

Befolkningsutveckling i Sunnersta 1920-2015

Som framgår av diagrammet nedan är uppgifterna om invånarantalet mycket få före 1940. Mellan 1928 och 1938 ökade befolkningen från 727 till 942 personer. Under krigsåren fortsatte utbyggnaden med en tillväxt på ca 50 fastigheter om året. Folkmängden ökade på grund av bättre kommunikationer med staden och relativt sett gynnsamma skatteförhållanden. Under 50-talet planade befolkningstillväxten ut, de olösta V/A-frågorna ledde till ett byggstopp under närmare 10 års tid.



+2 302

+1 064

Från och med 1960 antogs byggplaner för Sunnerstas västra delar samtidigt som kommunalt V/A byggdes ut. Detta resulterade i en kraftig byggboom mellan 1965 och 1975, då befolkningen mer än fördubblades. Inrättandet av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med förflyttning av Skogshögskolan, Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) från Stockholm till Ultuna skapade stor efterfrågan på bostäder och miljonprogrammet underlättade byggglån. De nästföljande 25 åren ökade befolkningen med ca 30 personer per år och vid millenniumskiftet passerades 5000 invånare. Under 2000-talet har bebyggelsen förtätats ytterligare, vilket resulterat i en ökningstakt på 75 personer/år. För år 2017 anges invånarantalet till 6202.

SEF:s framtidsfrågor

När Uppsala växer och Södra Staden börjar ta form är det viktigt för SEF att noga följa översikts- och detaljplaner för området, inte minst infrastrukturfrågor och ta tillvara möjligheterna att ge synpunkter och föra dialog med kommunen. Sunnerstas villabebyggelse med karaktär av trädgårdsstad är en boendeform som många efterfrågar, och som det är angeläget att slå vakt om.

Sunnersta är dessutom ett välbesökt friluftsområde för Uppsalaborna med närheten till Fyrisån och Ekoln som ger möjligheter till fiske, båtliv, bad och vintersporter. Många vandringsleder som Gula Stigen och Upplandsleden går genom området. Sunnerstaåsen erbjuder alpin skidåkning och har ett elljusspår för löpning och skidåkning. En konstsnöbana för skidåkare står nu högt på önskelistan. Sunnersta har också en mycket aktiv idrottsförening, SAIF, som erbjuder fotboll, bordtennis och motionsgymnastik till alla åldrar. Fotbollsplaner finns vid Sunnerstaskolan och i Graneberg medan bordtennisen har ont om lokaler för träning. En annan viktig ungdomsverksamhet erbjuder Alnäs.

För att möta det ökade friluftsbekvämlighetsbehovet när staden växer behöver gamla campingplatsen byggas ut till en större badplats. Fler öppna bryggor och båtplatser utmed Ekoln behövs. Tillgängligheten till denna service behöver förbättras och fler allmänna toaletter uppföras. Det är också viktigt att hålla växtligheten utmed stränderna under kontroll, framförallt behövs vassröjning i Sunnerstaviken och längs Ekoln.

För att öka trafiksäkerheten behöver cykelnätet förbättras, t ex mellan Dag Hammarskjölds väg och Elfrida Andrées väg. Cykelbana genom Sunnersta över Flottsundsbron bör byggas ut efter 255:an mot Knivsta. Belysning saknas mellan Vindbron och Ultuna.

Vinterväghållningen är en viktig framtidsfråga. Dagens lösning där pensionärer och dubbelarbetande småbarnsföräldrar förväntas hålla trottoarerna utmed fastighetsgränserna röjda och halkbekämpade manuellt framstår som gravt omoderna. Det är kommunen som äger marken utanför fastigheterna och som har tillgång till effektiv maskinell utrustning. För att uppnå detta mål är det viktigt att samverka med andra Egnahemsföreningar i Södra staden. Det är också viktigt att vi uppmuntrar fastighetsägarna till grannsamverkan i brottsförebyggande syfte.

Sunnersta med sina dryga 6000 invånare saknar återvinningsstation i sitt närområde. Nu måste man ha bil för att frakta sina sopor till Gottsunda, som ligger närmast.

Sunnersta centrum får år 2020 ett offentligt konstverk på plats. Pådrivande har varit SEF och SPF Sunnerstaseniörerna, som gärna vill fortsätta att arbeta till gagn för hela Södra Staden. Mitt emot där konstverket skall placeras ligger en fastighet med rivningstillstånd sedan många år, och som kommunen äger. Det är angeläget att ny bebyggelse uppförs där, som kan erbjuda samlingsutrymmen och aktiviteter för hela Södra Staden. Sunnerstaborna väntar nu också på vad som skall hända med den nyligen sålda Sunnersta Herrgårds konferensanläggning och dess vandrarhem.

Källor och rapporter

1. Sunnersta från istid till nutid (1987). 1:a upplagan och (1998), båda utgivna av Sunnersta Egnahemsförening
2. Års- och verksamhetsberättelser, 1932-2019. www.sunnersta.me och arkivmaterial från Folkrorelsearkivet
3. 20-, 25-, 30- och 50-årshistoriker (1940, 1945, 1950 resp. 1970). Sunnersta Egnahemsförening.
4. Gatufrågor i Sunnersta (1993). Sunnersta Egnahemsförening.
5. Säkrare vägar för barn och vuxna i Sunnersta-Graneberg (2009). Rapport inkl. bilagor från de senaste 10 årens trafiksäkerhetsarbete. Sunnersta Egnahemsförening
6. Hartman-Juhlin, E. Sunnersta, en stadsdel i Uppsala. Bebyggelse och befolkningsutveckling de senaste 100 åren. Kulturgeografiska inst. Rapport nr 491. 2003

Länkar & hemsidor

www.sunnersta.nu

www.sunnersta.me

Källor till befolkningsstatistiken på sid 20

1928, 1938	Bondkyrko socken. Minnesskrift i anledning av inkorporeringen 1 januari 1947
1940, 1945, 1950	Bosaeus, B, Langhed, B, Ytterberg, O (1960) Uppsala stad. Struktur, utveckling och regionala förhållanden, sid 70.
1960, 1965, 1970	SCB: Folk och bostadsräkningen, del 2 befolkning i tätorter SCB: Folk och bostadsräkningen, del 2 befolkning i tätorter.
1970- 2003	Befolkningsutveckling i Sunnersta, Uppsala kommun statistikavdelning
2003-2011	Områdesfakta, statistikavdelningen vid UK
2011- 2015	Befolkningsramar för Uppsala kommun. Delområdesprognoser, 2011-2015.

Bilaga 1

Ordförande

1920-1925	A. Ahrén
1926-1939	K.J. Linder
1940 -1946	Sven Pettersson
1947-1950	Leonard Martinsson
1951-1951	Olof Sjöberg
1952-1957	Sven Westerman
1958-1964	Sven Pettersson
1965-1970	Eric Svensson
1971-1973	Tage Svensson
1974-1975	Eric Svensson
1976-1977	Evert Bodén
1978-1984	Bengt Edblad
1985- 1992	Sven Bertilsson
1993-1999	Greta Renborg
2000-2004	Bengt Nilsson
2005-2007	Patrik Ryzko
2008-2012	Klas Rosén
2013-2020	Arne Lagerholm

Vice ordförande

1924-1928	A. Moberg
1929-1930	N. Alderskog
1931-1938	C. E. Ström
1939-1939	Sven Pettersson
1940-1946	M. Eklund
1947-1948	K.J.Linder
1949-1950	K.O. Bergström
1951-1951	Gösta Nilsson
1952-1956	Sten Lundin
1957-1959	Erling Mikaelsson
1960-1961	Uno Hjertsson
1962-1963	Gunnar Dahlberg
1964-1966	A-L Norling
1967-1968	Nils-Erik Rönn
1969-1969	Alf Ahlsén
1970-1970	Ulf Eriksson
1971-1973	Eric Svensson
1974-1974	Bo Jonsson
1975-1975	Evert Bodén
1976-1977	Bengt Edblad
1978-1984	Bengt Berglund
1985-1992	Lars Djurberg
1993-1993	Gösta Lindeberg
1994-2002	M-I Frischenfeldt
2003-2006	Johnny Andersson
2007-2007	Klas Rosén

2008-2008	M. Jägerstad
2009-2014	Erik Persson
2015-	Seved Helmersson

Kassörer

1920-1939	K.E.Runqvist
1931-1935	Leonard Martinsson
1936-1939	R. Löfgren
1940-1946	K.J. Linder
1947-1951	M. Eklund
1952-1954	Gösta Nilsson
1955-1957	Curt Olsson
1958-1980	Sten Lundin
1981-1984	Sven Bertilsson
1985-1992	Staffan Nyström
1993-1993	Thore Sjölander
1994-2001	Carl Daffy
2001-2005	Petter Borg
2006-2008	Lars Jakobsson
2009-2018	Margaretha Jägerstad
2019-	Hans Strömbom

Sekreterare

1920-1923	E. Hörngren
1924-1925	K.J. Linder
1926-1933	Johannes Lindholm
1934-1947	Ruben Forsberg
1948-1951	S. Aspman
1952-1961	Alvar Alvarius
1962-1964	Eric Svensson
1965-1966	Sven Pettersson
1967-1977	A-L. Norling-Hellman
1978-1979	Ingmar Geite
1980-1984	Magnus Hahlin
1985-1985	Gun Järnberg
1986-2012	Arne Lagerholm
2013-	Anna Rönnblom

Hedersledamöter genom mångårigt aktivt medlemskap, ledamot av styrelsen eller revisor

K.J. Linder (25-årsjubiléet)
Leonard Martinsson (30-årsjubiléet)
K. A. Svanström (30-årsjubiléet)
John Larsén (30-årsjubiléet)
Johannes Lindholm (30-årsjubiléet)
Ruben Forsberg (30-årsjubiléet)

Bilaga 2. Lista på teman och inbjudna föredragshållare vid års- och halvårsmötena 1932-2020

1932	Halvårsmötet	<i>Fruktträdens besprutning.</i> Trädgårdskonsulent K.J. Eriksson.
1933	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Gödsling av fruktträd, beskärning, underkultur & resa i Danmark.</i> K.J. Eriksson. <i>Fruktpackning och uppvisning.</i> K.J. Eriksson.
1934	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Trädgårdens planläggning med hänsyn till de naturliga förutsättningarna.</i> K.J. Eriksson. <i>Höstarbetet i trädgården.</i> K.J. Eriksson.
1935	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Fruktodlارفöreningarnas verksamhet i Uppland, 1904-1934.</i> K.J. Eriksson samt <i>Jordens bearbetning och gödsling.</i> G Knutsson, agronom. <i>Äro vi mogna för municipalsamhälle?</i> Diskussion
1936	Årsmötet.	<i>Uppsala läns fruktcentral.</i> K.J. Eriksson
1937	Halvårsmötet	<i>Trädgårdens planering och skötsel.</i> A. Andersson, trädgårdslärare, vid Uppsala folkskoleseminarium.
1938	Årsmötet	Inga uppgifter om inbjudna föredragshållare till års- eller halvårsmötena.
1939	Krigsmötet	<i>Luftskydd, föredrag och demonstration, 16 september!</i> Maskinist Visborg, Ulleråkers sjukhus.
1940	Årsmötet	<i>Historik över de gångna 20 åren.</i> J. Andersson, mötesordförande.
1941	Årsmötet	<i>Kalk och konstgödning i egnahemsträdgården.</i> M. Blomqvist, trädgårdsdirektör.
1942	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Köksträdgårdens skador efter en sträng vinter.</i> K.J. Eriksson. <i>Väg- och avloppsfrågor.</i> Information & diskussion
1943	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Plantering och skötsel av fruktträd.</i> A. Hoström, trädgårdslärare. <i>Fruktträdens skadedjur och deras bekämpande.</i> M. Blomqvist.
1944	Årsmötet	<i>Andelstvättstugor.</i> Ingeborg Högstedt, hemkonsulent.
1945	Årsmötet	25-årsjubileum, Grindstugan. Trädgårdsdirektör M. Blomqvist höll föredrag och visade färgbilder av olika trädgårdsanläggningar.
1946	Årsmötet Halvårsmötet.	<i>Inkorporering av Bondkyrko socken i Uppsala.</i> E. Eriksson, ombudsman <i>Vatten och avlopp i Sunnersta.</i> Hälsovårdsnämndens ordf Ebbe Andersson.
1947	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Stadens ordningsstadgar.</i> N. Åkhagen, t.f. stadsfiskal. Konstföredrag vid pågående konstupställning.
1948	Årsmötet Halvårsmötet	<i>En återblick på gångna år.</i> Avgående trädgårdskonsulent K.J Eriksson. <i>Rapport om vägsyn.</i> Diskussion .
1949	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Vägfrågor, diskussion.</i> <i>Bekämpning mot ohyra på fruktträd.</i> Föredrag med ljusbilder. Konsulent Nilsson.
1950	Årsmötet	<i>Historik över de gångna 30 åren.</i> Sven Aspman, sekr.
1951		Inga föredrag
1952	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Vatten- och avloppsfrågor.</i> Stadsfullmäktige John Blixt. <i>Stadens plan för vatten och avlopp för Norby, Valsåtra, Ultuna och Sunnersta.</i> Ingenjör Ekeberg.
1953	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Teletaxor.</i> Nilsson (då telegrafkommissarie Lundberg var förhindrad). <i>Trafiksäkerhetsfrågor.</i> Lanesjö & Lundin, kommunikationsnämndens ordf.
1954	Årsmötet Halvårsmötet	<i>Lagen om enskilda vägar.</i> Johansson, Blixt & Jolby, stadsfullmäktige. <i>Frukt och fruktträdens skötsel.</i> Konsulent A. Nilsson.

- 1955 Årsmötet *Väg- och kommunikationer mellan Sunnersta och Uppsala stad.* Stadsnotarie B. Åkerfeldt. *Landstingets och Uppsala stads arbetsuppgifter, arbetsmetoder och kostnader.* Stadsfullmäktige John Blixt.
Halvårsmötet
- 1956 Årsmötet *Trafikfrågor.* Rundgren, kommunikationsnämnd.
Halvårsmötet *Stadens utveckling, spec byggnadsfrågor.* Tobé.
- 1957 Årsmötet *Aktuella byggnadsfrågor i staden.* Einar Eriksson, riksdagsman.
Halvårsmötet *Brandkyddsfrågor.* Brandinspektör Sandberg, Uppsala brandkår.
Ungdomsgården i Sunnersta, Ungdomsassistent Ahlsén
- 1958 Årsmötet *Trädgårdsfrågor.* Inställdes pga sjukdom
Halvårsmötet *Byggande av bostäder.* A.G.A. Carlsson.
- 1959 Årsmötet *Stadens utvecklingsplaner.* Tycho Hedén, drätselkammarens ordf. *Väg, vatten och avloppsfrågor.* Byggnadschef, ing. Ernst Adler.
- 1960 Årsmötet *Uppsalas planer på utbyggnad av vägar, vatten och avlopp.* Skomakare Lundin och byggnadschef ingenjör E Adler, drätselkammarens ordförande.
- 1961 Årsmötet *Ordningsstadgan.* Stadsfiscal Carlbäum.
Halvårsmötet *Stadsplanen för Norra Sunnersta.* Stadsarkitekt Lefwert, arkitekt Göransson.
- 1962 Årsmötet *Holland och dess blomsterodlingar och kampen mot havet.* S. Hjort, komminister.
Halvårsmötet *Människor jag mött.* Kyrkoherde Georg Josefsson.
- 1963 Årsmötet + *Framtida bebyggelse i Sunnersta.* Ernst Adler, byggnadschef, Stig Gustafsson,
Halvårsmötet fastighetschef.
- 1964 Årsmötet Närvarade stadsnotarie B. Åkerfeldt
Halvårsmötet Närvarade byggnadschef Ernst Adler och stadsarkitekt Börje Eriksson.
- 1965 Halvårsmötet Besvarade drätselkammarens ordf G Lundin och byggnadschefen E. Adler frågor om stadsplanen.
- 1966 Årsmötet *Från vintergäck till rönnbär.* Stadsträdgårdsmästare Laufors.
Halvårsmötet *Stadsplanen i SV Sunnersta.* Byggnadschef Adler, stadsarkitekt Södergren.
- 1967 Årsmötet *Gatukostnadsbestämmelser.* Fastighetsjurist Åkerfeldt och byggnadschefen Adler.
Halvårsmötet Vid mötet medverkade byggnadschefen Flycht och bitr stadsarkitekten Södergren.
- 1968 Årsmötet *VA-frågor samt vägfrågor.* Civ.ing Abelsson; *Gatukostnader.* B. Åkerfeldt.
Halvårsmötet *Sunnersta i Stor-Uppsalas utveckling.* B. Bosaeus, planeringsdirektör.
- 1969 Årsmötet *Sunnerstas framtidsutveckling i Stor-Uppsala.* Dir Nils Ahlqvist, Uppsala.
Halvårsmötet *En stadsplans rättsliga genomförande.* Stadsingenjör Mats Levan.
- 1970 Årsmötet *Sunnersta i det växande Uppsala.* Stadsarkitekt G. Wikforss.
Halvårsmötet *Vardagsträdgård – var dags trädgård.* Trädgårdsarkitekt Dan Sundberg.
- 1971 Årsmötet *Förslag på uttag av gatutbyggnadskostnader.* Ing E. Adler, f.d. byggnadschef.
Halvårsmötet *Gotsundas utbyggnad.* Ing Ragnar Bergling, byggnadsnämndens ordf.
- 1972 Årsmötet *Gatu- och vägfrågor, underhåll, upprustning, kostnader.* B Flygt, gatudirektör.
Halvårsmötet *VA-lagen. Chefen för driftsverket om nya VA-lagen och anläggningsavgifter.*
- 1973 Årsmötet *Vägförslag (Kungsängsleden, Hugo Alfvéns väg),* trafikingenjör A Berggren, Ing
Halvårsmötet Ahlstrand Husfärger. E. Ödén, färgkonsulent.
Viltforskningsområde mellan S Valsätra och Sunnersta. Stadsark. Lefwert.
- 1974 Årsmötet *Gatufrågor samt kostnader härför.* Frågestund med gatudirektör B. Flygt .
Halvårsmötet *Gatufrågor.* I Svensson, T Wikner, B Åkerfeldt.

- 1975 Årsmötet *Värmeekonomi.* Bertil Jonsson, SIFU-enheten.
Halvårsmötet *Gatubyggandekostnadsersättningar för fastighetsägare.* Fastighetsjurist B. Åkerfeldt.
Utbyggnad av S. Gottsunda, planchef J Linneaus.
- 1976 Årsmötet *Förebyggande åtgärder mot villainbrott.* Kriminalinspektör Fransson.
Halvårsmötet *Planer på Hugo Alfvéns väg.* Tord Ingmar & T. Hedenskog, förvaltare SLU.
- 1977 Årsmötet *Diskuterades gatubyggnadskostnader samt S. Gottsundas utbyggnadsplan.*
Halvårsmötet *Energibesparingsåtgärder, bidrags- och lånemöjligheter.* M Wolgast, B Östman.
- 1978 Årsmötet *Gatukostnader.* Lennart Hedqvist, kommunalråd.
Halvårsmötet *Sveriges Villaägares Förbunds service och utvecklingsplaner.* Ombudsman P-E Bergström.
- 1979 Årsmötet *Förnya din trädgård.* M. Hahlin, landskapsarkitekt.
Halvårsmötet *Ny byggnadslag. Planerade grönområdet mellan Sunnersta och Gottsunda.*
- 1980 Årsmötet *Allmän fastighetstaxering (1981).* Länsstyrelsen & Uppsala Sparbank.
Halvårsmötet *Braskaminer.* Otto Arnoldsson, sotare och Signe Andersson, hemkonsulent.
- 1981 Årsmötet *Odlingsproblem i villaträdgården.* Ingemar Wiberg, trädgårdsmästare.
Halvårsmötet *Fornfynden på Sunnerstaåsen och kyrkan.* K-H Arnell, Upplandsmuseum.
- 1982 Årsmötet *Hur får vi råd att bo i villa? Energiminskning, kommunens energirådgivning; Olika former av bostadsfinansiering,* kamrer Lind, Länsbostadsnämnden.
Halvårsmötet *Kompostering i trädgården.* Prof.em G Lindberg
Ortmannens uppkomst och betydelse med särskild tonvikt på bygden runt Sunnersta. 1:e arkivarie B. Flemström.
- 1983 Årsmötet *Törs man åka på semester och lämna villan?* Lars Lundin, Länsförsäkringar.
- 1984 Årsmötet *Hur hantera fukt- och mögelskador i villan?* 1:e byggnadsinsp. Nils Mattsson.
- 1985 Årsmötet *Aktuell info om gatubyggnader och nya bostadsområden i Granebergsområdet.*
Halvårsmötet *Rapport från studiecirkeln "Sunnersta förr och nu".*
- 1986 Halvårsmötet *In Sundusum. Tomtförslaget.* G Bohlin, Skanska.
- 1987 Årsmötet *Grönområden i södra Sunnersta.* Tord Ingman, Fritidsförvaltningen.
Halvårsmötet *Presentation av Sunnerstabokens 1:a utgåva. Aldrebostäder i Sunnersta.* Ing Göran Bohlin, Skanska presenterar kostnadskalkyl.
- 1988 Årsmötet *Kåseri om Graneberg och Sunnersta.* J Ekman.
Halvårsmötet *Bostadsrättsföreningen In Sundusum.*
- 1989 Årsmötet *Från jordbruk till ordbruk.* Greta Renborg, bibliotekarie och författare.
Halvårsmötet *Bostäder för handikappade.* Landstingets omsorgs- och fritidsförvaltning.
- 1990 Årsmötet *Kåseri om trädgård och trädgårdsskötsel.* Hortonom Maj-Lis Pettersson, SLU.
Halvårsmötet *Finvik orienterar om utbyggnad av TV-kabelnät i Sunnersta.*
- 1991 Årsmötet *Uppsalas Energiförsörjning (1. Åstrand), Källsortering av sopor på Svalvägen*
(Nils-Erik Larsson), *Kompostering* (Carl-Gunnar Hagman).
Halvårsmötet *Energiverket ger tips om energisparåtgärder för villor och radhus.*
- 1992 Årsmötet *Våga värna varandra.* W Paulson. *Tjuvlarm.* M Johansson Dewulf.
- 1993 Årsmötet *Planerade förändringar av Sunnerstaposten.* I-L Unge.
Halvårsmötet *Upplandsmuseets verksamhet.* Museichef S Rydh.
- 1994 Årsmötet *Kompostering.* Statskonsulent C-G Hagman.
Halvårsmötet *Årike-Fyrisprojektet.* A Eriksson, UK's naturvårdsförvaltning.
- 1995 Årsmötet *Den ekologiska trädgården.* B Rämert, SLU.
Halvårsmötet *Hur skall vi arbeta med miljöfrågor i Sunnersta + gatufrågan.*

- 1996 Årsmötet *Fjärrvärmens eventuella utbyggnad i Sunnersta.* J Lemming, Uppsala energi.
Halvårsmötet *Trädgårdar i historisk belysning: från 1600-tal till 1900tal.* T. Sunesson, landskapsarkitekt.
- 1997 Årsmötet *Lägre elkostnader. Villaägarnas Region Mitt; Uppsala kommun.*
Halvårsmötet *Hur samarbeta med närpolisen.* P. Jonasson, Gottsunda.
- 1998 Årsmötet *Sunnersta och Graneberg, från egnahemsområde till villasamhälle.* S Bertilsson.
Halvårsmötet *Lägerfånge i Gulag berättar om nio år av förnedring.* Francesco Kovacs.
- 1999 Årsmötet *Vad gör föreningarna i Sunnersta för ungdomarna?* Friluftsförbundet, KFUK, SAIF,
Wasakåren.
Halvårsmötet *Beskärning av träd och buskar. Varför och på vems villkor.* T Lagerström, landskapsarkitekt, SLU.
- 2000 Årsmötet *Vad kan bredband betyda för oss i Sunnersta?* P Gustafsson, Telenordia.
Halvårsmötet *Källsortering-varför och på vilka villkor.* H Grimelius. Miljökontoret.
- 2001 Årsmötet *Vad kan vi göra för att förbättra trafiksäkerheten i Sunnersta?* S. Gräns, NTF.
Halvårsmötet *Trafiken i Sunnersta.* Stenhammar, trafikpolis.
- 2002 Årsmötet *Vårt vatten.* A. Larsson & S.Ahlgren, tekniska kontoret, UK.
Halvårsmötet *Oskattbar energi.* N. Ryrholm. Energiboden.
- 2003 Årsmötet *Trädgården i fokus.* Maj-Lis Pettersson, hortonom & känd radioröst.
Halvårsmötet *Energi & Miljö, se om ditt hus.* J.Lemming. UK.
- 2004 Årsmötet *Byggplaner i Sunnersta, däribland Trashthagen.* M. Nilsson, Uppsala kommun
- 2005 Halvårsmötet *Kommunens trafikplanering, särskilt i Sunnersta.* Lennart Kunni, Uppsala kommun.
- 2006 Årsmötet *Vårt kollektiva resande – framtid och dagsläge.* Uppsala kommun & länsstrafik.
Halvårsmötet *Villan och energin, om energideklarationer.* J. Lemming, Uppsala kommun.
- 2007 Årsmötet *Naturen in på knutarna.* A Eriksson, UK
Halvårsmötet *Vad händer med Trashthagen?* Företrädare för Uppsala kommun.
- 2008 Årsmötet *Den kommunala planeringen – helheten och delarna.* I. Blomster, UK.
Halvårsmötet *Säkrare vägar för barn och vuxna i Sunnersta.* Chr. Åkerlund, UK, C Litsner, NTF.
- 2009 Årsmötet *När behövs det bygglov?* O. Antell, stadsbyggnadsarkitekt, Uppsala kommun.
Halvårsmötet *Sunnerstas värsta trafikplatser. Slutrapport från trafikgruppen 2009 .*
- 2010 Årsmötet *Kommunens planer för Skarholmen.* T. Livion, stadsarkitekt & Lars Söderström,
båtklubbarna.
Halvårsmötet *Historiska aspekter på Sunnersta.* Sven Bertilsson, SPF:s och egnahemsföreningens historikgrupper.
- 2011 Årsmötet *Västra Vårdsättras framtid.* Erik Forss, ordf. i Vårdsättra Villaägarförening och v. ordf.
Halvårsmötet *För- och nackdelar med bro över Årike-Fyris.* Stefan Hanna och Sven Erik Asp, UK samt Anders Lindgren
- 2012 Årsmötet *Aktuellt om Sunnerstas parker och lekplatser.* Per Westerlund och Lars Johansson, UK
Halvårsmötet *"Sunnersta i centrum"* SEF i samverkan med SPF. Presenterades av skrivargruppen
- 2013 Årsmötet *Införande av Blå 30-programmet i Sunnersta.* Christer Åkerlund, UK
Halvårsmötet *Fiberoptik/bredband i Sunnersta.* Patrik Ryzko och representant från Uppsala stadsnät
- 2014 Årsmötet *Grannsamverkan mot inbrott. Länsförsäkringar*
Halvårsmötet *Grannsamverkan mot inbrott.* Hans Wallin, polis
- 2015 Årsmötet *Elektricitet från solceller.* Patrik Ryzko berättar om sina erfarenheter.

- Halvårsmötet *Södra staden. Hur berörs Sunnersta?* Erik Pelling, kommunalråd.
Vattenrening och ev problem vid bebyggelse av Ulleråker, Bertil Lustig, driftchef vid Uppsala VA.
- 2016 Årsmötet *ULs nya busslinjenät 2017 i Sunnersta/Södra staden*. Bertil Kinnunen, landstingsråd och ordf. i kollektivtrafiknämnden informerade.
- Halvårsmötet *Nya Flottsundsbron*. Mikael Andersson, projektansvarig.
- 2017 Årsmötet *Uppsalas solenergiprojekt*. Jonas Nordström
- Halvårsmötet *Aktuella planerings- och byggfrågor i Sunnersta*. Christian Blomberg, byggnadschef på stadsbyggnadskontoret i Uppsala
- 2018 Årsmötet *Att segla, är det nödvändigt?* Per Nilsson berättar om båtklubbarna vid Ekoln.
Gropen Extreme- Uppsalas största OCR/hinderlöpning. Lars Hennig.
- Halvårsmötet *Uppsala kommuns förtätning i Sunnersta, Södra staden, Gottsunda och Eriksberg*. Per Berg, professor i landskapsarkitektur vid SLU.
- 2019 Årsmötet *Sunnerstaåsen i 3D*. Eva Jirner, statsgeolog på SGU, berättar om Sunnerstaåsen.
- Halvårsmötet *Hur testas vattenkvalitén i Uppsala och fungerar tillflödet av vårt dricksvatten*. Bertil Lustig, Uppsala vatten.
- 2020 Årsmötet *Offentlig konst i Uppsala kommun*. Mikaela Granath, intendent vid UK. Framflyttat pga av Corona-epidemi
- Halvårsmötet Sunnersta Egnhemsförening firar 100-årsjubileum.